

De  
**boer**  
en de  
**dierenarts**

PIM LAMMERS & MILJA PRAAGMAN



DE EENHOORN

**ALLES GAAT MIS OP DE BOERDERIJ:**

de boer zoekt eieren bij de varkens,  
hij wil de koe scheren, hij probeert de kip te melken.  
De dieren snappen er niets van. De boer is toch niet ziek?



NEE, DE BOER IS NIET ZIEK.

Of misschien een beetje?  
De boer kan de hele dag maar  
aan één iemand denken ...



... AAN DE DIERENARTS.

De knappe, betoverende, lieve, slimme, bijzondere,  
mooie, fantastische, charmante, vrolijke, prachtige,  
grappige, geweldige dierenarts.

En hij is ook nog eens goed met dieren!



**NU GAAT HET ALWEER MIS!**

De boer rijdt met zijn trekker de hooiberg in.



**DIT KAN ZO NIET LANGER!**

De dieren moeten iets verzinnen.



'HIER MOET  
DE DIERENARTS  
NAAR KIJKEN!'

roept de boer.

De volgende ochtend loopt de boer  
naar de wei om de koe te scheren.

**MAAR WAT IS DAT?**

Deze koe moet wel heel ziek zijn!

De dierenarts kijkt even naar de koe en pakt een spons.  
'Zo, niets aan de hand!' zegt de dierenarts.  
'Is er verder nog iets dat je mij wil vragen?'

De boer wordt rood en kijkt verlegen  
naar de punten van zijn laarzen.



Terug op de boerderij wil de boer eieren  
zoeken bij de schapen.

**'WAF! WAF!'**

Een schaap dat blaft? Dat kan helemaal niet!



**'HIER MOET  
DE DIERENARTS  
NAAR KIJKEN!'**

roept de boer.





'Luister eens, dierenarts,' zegt de boer. 'Dit schaap blaft!'  
'Zeg eens waf?' vraagt de dierenarts aan het schaap.  
Dat doet het schaap niet, het zegt: 'béééh'.



'Dat dacht ik al: niets aan de hand,' zegt de dierenarts.  
'Maar boer, je wil me misschien wel iets anders vragen?'  
'Eh,' stamelt de boer zenuwachtig. 'Nee, dat ... dat was het wel.'



De dieren worden er maar moe van.

### **ZO LUKT HET NOOIT!**

De boer is te verlegen. Hij durft de dierenarts steeds maar niet te vragen voor een picknick op de boerderij.

Er zit nog maar één ding op:

**DE DIERENARTS MOET  
NAAR DE BOERDERIJ KOMEN.**



Die middag loopt de boer naar buiten  
om zijn trekker uit de hooiberg te halen.  
**MAAR WAT ZIET HIJ DAAR?**

**'HIER MOET  
DE DIERENARTS  
NAAR KIJKEN!'**  
roept de boer.



Maar als de dierenarts  
op de boerderij komt,  
is de boom leeg.



'Jouw dieren zijn helemaal niet ziek,' zegt de dierenarts.  
'Volgens mij ben jij een beetje ziek!'  
'Nou...,' zegt de boer. 'Sorry, ik -'  
'Weet je wat het is, boer?' vraagt de dierenarts.

'Ik ben ook een beetje ziek en die vrolijke ziekte heet verliefdheid.  
En daarvoor is maar één medicijn ...'



Nu is alles precies zoals het moet zijn.